

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

TOT IN DE DOOD

LOUISE van Savoie, moeder van Frans I, zei in verband met haar zoon en Keizer Karel dat zij bestemd waren om elkaar te haten tot in de dood. Voor Frankrijk vormde Keizer Karel heel alleen een sterke coalitie en bijgevolg een bedreiging. Het konflikt tussen Valois en Habsburg zou duren over de dood heen van de twee grote kampioenen. Hun zonen zetten de strijd voort...



1. - HENDRIK II

HENDRIK II, zoon en opvolger van Frans I, was een sterke kerel maar een beetje traag, een beetje log. Hij had nochtans een passie voor de steekspelen. Hij was gehuwd met Catharina de Medici, Florentijnse uit het geslacht van de Medici die heel wat van zich deed spreken! Hendrik II droomde niet van grote veroveringen, hij wou de grenzen slechts afronden...



2. - EEN MEESTERLIJKE ZET

IN 1552 sloot Hendrik II een bondgenootschap met de protestanten van Duitsland en toen plaatste hij een meesterlijke zet op het schaakbord: hij kon drie sleutelsteden aan de oostgrens innemen: Metz, Toul en Verdun. Alhoewel ziek en stijf van jicht, kwam Keizer Karel in het putje van de winter de stad Metz belegeren, maar deze werd verdedigd door François de Guise, een puik veldheer. De keizer voelde zich oud en moe, gaf de belegering op en liet de drie bisschoppelijke steden in de handen van Frankrijk.



3. - DE TROONSAFSTAND

TE Brussel, op 25 oktober 1555, deed Keizer Karel in aanwezigheid de Staten Generaal van de Nederlanden afstand van de troon. Hij verdeelde zijn rijk: zijn broer Ferdinand I kreeg Oostenrijk en werd keizer. Zijn zoon, Philips II, erfde Spanje, Napels, de Nederlanden en de bezettingen in Amerika. Er waren voortaan de Habsburgers van Oostenrijk en die van Spanje.

4. - HENDRIK II TEGEN PHILIPS II

KEIZER Karel trok zich in een Spaans klooster terug en stierf er in 1558. Philips II ging naar Engeland om er Maria Tudor te huwen. Zijn legers onder het bevel van Lamoraal, graaf van Egmond, versloegen de Fransen in 1557 te Saint-Quentin en in 1559 te Grevelingen. Tussen deze twee nederlagen in boekte Hendrik II echter een sukses. De Engelsen bezetten nog steeds Calais en François de Guise slaagde er in deze stad bij verrassing in te nemen. Maria Tudor stierf, zoals wij reeds vertelden, van verdriet om het verlies van deze stad.



5. - HUWELIJK

IN 1559 werd de vrede getekend tussen Hendrik II en Philips II. Hendrik zag af van Italië, maar hij behield Metz, Toul en Verdun en ook Calais. Hij schonk zijn oudste dochter Isabella ten huwelijk aan Philips II. Tijdens de feestelijkheden nam Hendrik II deel aan een steekspel. Montgomery, zijn tegenstander, trof hem met de lans in het oog en hij stierf er van. (Wordt voortgezet.)